



Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Vietnamese District of The Christian and Missionary Alliance

Địa chỉ: 2275 W. Lincoln Avenue, Anaheim, California 92801

2275 W. Lincoln Avenue, Anaheim, California 92801
P.O. Box 2468 Fullerton, California 92837

Tel. (714) 491-8007 Fax. (714) 491-8912

E-mail: giaohat@vndistrict.org

Ngày 12 tháng 9 năm 2007

Kính gửi:

Quý Tôn Totoro Chúa và các Bạn sinh viên Thần Học

Thuộc Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Trích yếu: Việc chấm dứt nhiệm vụ Mục sư Trần Trọng Nha tại Viện

Thay cho Giáo Hạt và Thánh Kinh Thần Học Viện tôi xin gửi lời chào thăm thân ái đến Quý vị và các Bạn trong tình yêu kỳ diệu của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Thông thường bất cứ việc gì xảy ra đều có nguyên do, nhất là công việc Chúa của Giáo Hạt và TKTHV. Việc chấm dứt nhiệm vụ của Mục sư Trần Trọng Nha theo Biên bản số 7/2007/169 bằng cách thay thế một số Mục sư phục vụ tại Viện do quyết định của Ban Chấp Hành Giáo Hạt phải có nguyên do chính đáng.

Sở dĩ chúng tôi hành xử cách ôn hòa nhẹ nhàng trong một câu biên bản gián tiếp liên quan đến chức vụ của Mục sư Nha vì không muốn gây hoang mang cho hội thánh và nếu ai muốn tìm hiểu, chúng tôi sẽ giải thích thêm. Nhất là chúng tôi ước ao Mục sư Nha hiểu được thiện chí của chúng tôi để có thể cùng hầu việc Chúa với nhau. Sau đó, dù trong các thư đề ngày 19/3/07 và 1/4/07 gởi cho cảm tình viên của ông, Mục sư Nha trình bày vấn đề chỉ một chiêu có lợi cho mình, có thể gây hiểu lầm cho một số người về quyết định của Ban Chấp Hành Giáo Hạt nói chung và của tôi nói riêng, chúng tôi vẫn nghĩ rằng Chúa biết tất cả mọi sự và cứ tiếp tục nhịn nhục.

Nhưng trong sáu tháng qua, thư này gởi ra ngày càng nhiều, nên chúng tôi nhận xét việc làm của Mục sư Nha có mưu tính thiếu ngay thật làm cho phân hóa hàng ngũ Mục sư Truyền Đạo của Giáo Hạt, nên buộc lòng phải lên tiếng giải thích rõ hơn về lý do của quyết định này.

Sau đây là những lý do chính:

Tổ chức hành chánh.

a) Sự thay đổi chức vụ và nhiệm sở.

Thay đổi chức vụ và nhiệm sở là việc bình thường trong tổ chức Giáo Hạt và cũng như các lãnh vực của đời sống. Nhiệm kỳ của Mục sư Nha phục vụ HT Long Beach còn đến 1/08 chúng tôi chưa đề cập đến. Nhiệm kỳ Giám Đốc Học Vụ của TKTHV ông đã chấm dứt theo Biên bản số 3/2004/154.

Theo tổ chức hành chánh của Giáo Hạt, để được tái bổ nhiệm người hầu việc Chúa trong Hội Thánh phải được Hội Thánh đạt thư cho Giáo Hạt xin lưu và phải được Ban Chấp Hành Giáo Hạt chấp thuận. Nếu là Phụ Tá hay Cộng Tác, người hầu việc Chúa phải được vị Quản Nghiêm thuận ý. Phục vụ trong Cơ quan cũng vậy, khi không được vị Trưởng Cơ quan đề nghị tiếp tục thì sự thay đổi nhiệm sở sẽ xảy ra. Đây là trường hợp của Mục sư Nha tại Thánh Kinh Thần Học Viện.

"Áy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thân Ta." (Xa-cha-zi 4:6)
"Not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty" (Zechariah 4:6)

b)Về phương diện đối ngoại.

Mục sư Nha đã vượt quyền hạn của một Mục sư trong Giáo Hạt, lợi dụng chức Giám Đốc Học Vụ, tự ý tiếp xúc trực tiếp với Trưởng Simpson và qua đó, liên hệ với Tổng Hội C&MA mà không qua hệ thống tổ chức của Thần Học Viện và Giáo Hạt. Việc này manh nha từ lâu rồi mà tôi không hề biết.

Trong thư ngày 19/3/07 và 1/4/07 Mục sư Nha trình bày như một người được mời tham dự vào các việc quan trọng của Giáo Hội gồm Trưởng Simpson, Tổng Hội và Tổng liên hội. Nhưng theo văn thư của Viện trưởng Trưởng Simpson, Dr. Larry McKenney có gửi cho tôi đề ngày December 22, 06 (đính kèm) cho biết ông là người đầu mối của sự việc này.

Trích dẫn:... “Dr. Nha has been instrumental in helping us reach this point, and his presence at these meetings will help ensure their success. I respectfully request that you allow Dr. Nha time away from his duties from Monday, January 8 to Friday, January 12 to take part in these meetings”. Thư của cô thư ký Mục sư Hội Trưởng Gary Benedict viết ngày December 19, 06 cũng có ý đó. Vì Mục sư Nha làm việc riêng với các vị này, tôi không hay biết, cho nên họ mới viết thư cho biết chức năng của ông và xin tôi cho phép ông đi tham dự kỳ gặp gỡ đó. Nếu tôi đã biết và đồng ý thì cần gì phải có hai thư đó! Khi hiểu được tự sự, tôi mới nhẹ nhàng mở đường cho ông theo đuổi ý nguyện của ông trong thư đề ngày 19/Giêng, 2007 mà quý vị được Mục sư Nha chuyển đến.

c) Đây là cốt lõi của vấn đề.

Mục sư Nha đã lợi dụng và “đi đêm” từ khi Thánh Kinh Thần Học Viện cho ông có cơ hội rộng rãi trong chức vụ. Như người đời nói “cướp công đầu”, việc làm của Mục sư Nha vô hình trung đã cướp công lao của tôi con Chúa trong Giáo Hạt đã dày công xây đắp mối liên hệ với Hội Thánh quê hương và Hội Truyền giáo, để giành lấy trọn công lao “credits” cho mình. Mọi nỗ lực giáo dục Thánh Kinh và Thần Học của Thánh Kinh Thần Học Viện và hỗ trợ tinh thần lẩn vặt chất của Giáo Hạt cho Hội Thánh quê hương, đã bị Mục sư Nha làm vẩn đục nhân tình trạng các vị lãnh đạo Giáo Hội tại Hoa Kỳ và Việt Nam mới nhậm chức vụ.

d) Bằng chứng trong cơ hội Giáo Hạt tổ chức Đại Lễ Kỷ Niệm 30 năm trong kỳ Hội Đồng Giáo Hạt lần thứ 30 tại Azusa, Mục sư Nha cùng với Mục sư NC Trần Thái Nhiệm đã sắp xếp mốc nối đưa các Chức viên Tổng Liên Hội Việt Nam đến hội kiến tại Trưởng Simpson ở thành phố Redding, California, trước ngày khai mạc Hội Đồng mà tôi chỉ được biết vào giờ chót, như một cuộc tham quan! Điều này cho thấy giữa lúc mọi người đang nô nức chuẩn bị tổ chức Đại Lễ ngợi khen và tạ ơn Chúa sau 30 năm thành lập Giáo Hạt Việt Nam, thì Ông và Mục sư NC Nhiệm đã thực hiện ý đồ riêng tư của mình (hidden agenda).

Các vị lãnh đạo Giáo Hội mới nhậm chức chưa hiểu rõ lịch sử dân tộc và văn hóa Việt Nam nên không ngần ngại nghe theo. Như quý vị biết Mục sư Hội trưởng Gary Benedict đắc cử tháng 5/05; Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trưởng nhậm chức tháng 3/05, Viện trưởng McKenney vừa nhậm chức năm 2006, nên khi được giới thiệu 1 triệu tín đồ Việt Nam có nhu cầu huấn luyện nhân sự thì ai lại từ chối!

Nhưng các vị này có biết đâu Giáo Hạt Việt Nam đã âm thầm bắc từng nhịp cầu trong suốt 32 năm qua để kết nối Hội Truyền Giáo C&MA và Hội Thánh quê hương mà đa số tôi con Chúa ở Việt Nam hụt hẫng nghĩ Hội Truyền Giáo C&MA đã bỏ quên họ sau năm 1975. Kết quả Hội Đồng 30 và Đại Lễ kỷ niệm là một bằng chứng hiển nhiên về kết quả của nỗ lực Giáo Hạt Việt

Nam đối với công cuộc Nhà Chúa tại Việt Nam, Hội Truyền giáo, Tổng Liên Hội và 46 cựu Giáo sĩ từng phục vụ tại Việt Nam.

Nếu kể chi tiết công tác Giáo Hạt Việt Nam làm cho quê hương thì chắc phải cần nhiều thời giờ và giấy mực, tuy nhiên tôi xin tóm tắt một vài nét chính để ôn lại cho chúng ta nhớ các nỗ lực của Giáo Hạt mà thôi.

Vài nét hoạt động của Giáo Hạt đối với Hội Thánh ở quê nhà.

a) **Ngay sau biến cố năm 75,** tôi con Chúa nơi hải ngoại ngoài việc cầu nguyện thiết tha cho Hội Thánh quê nhà, đã thể hiện cụ thể bằng cách gửi các gói quà nhỏ 1, 2 ký chia cơm xé áo cho thân nhân và tôi tớ Chúa. Quan niệm người tín hữu Việt Nam vẫn còn đậm đà với truyền thống: “Một miếng khi đổi bằng một gói khi no” hay “Lá lành dùm lá rách”. Từ đó theo thời gian và hoàn cảnh cho phép Giáo Hạt Việt Nam đã hỗ trợ đến hàng trăm ngàn Mỹ Kim cho quê hương.

b) **Cơ hội viếng thăm Việt Nam lần đầu (1992).** Khi tình hình Việt Nam bớt căng thẳng, cố Mục sư Nguyễn Xuân Tín và tôi, cùng với ba chức viên cao cấp của Tổng Hội là: Dr. Peter Nanfelt, cố Mục sư Cliff Westergreen và nguyên Giáo sĩ Robert Reed về thăm Việt Nam lần đầu tiên. Phái đoàn đã đi từ Miền Bắc, xuống Miền Trung đến Miền Nam đem niềm vui và hy vọng cho cả đôi bên. Tờ trình chuyến đi và hình ảnh còn đó, chứng tỏ từ khi Mục sư Nha chưa bước chân vào chức vụ thì Giáo Hạt đã lo nghĩ và hoạt động giúp Hội thánh Việt Nam từ lâu rồi.

c) **Sau ngày đó,** từng phái đoàn từ Hoa Kỳ về thăm viếng, tham dự các sinh hoạt của Hội Thánh quê nhà như tình cảm của một đại gia đình sum họp. Từ đó đến nay có biết bao tôi con Chúa về thăm quê hương với bao cảm tình thân thương chan chứa.

d) **Dĩ nhiên làm sao có thể lo giúp cho tất cả mọi người** hay mọi nhu cầu, tuy nhiên quý Cụ Trí sự, Quả Phụ hay tôi tớ Chúa ốm đau là đối tượng ưu tiên của Giáo Hạt. Nhu cầu bão tố tại ương mỗi lần quyên góp gửi về hàng chục ngàn Mỹ kim (\$27.000Mỹ kim cho hai trận bão Miền trung và Miền Nam trong năm qua). Việc xây sửa Nhà Chúa hay tư thất cho Mục sư cũng được quan tâm đặc biệt. Khi Tổng Liên Hội có nhu cầu sửa sang văn phòng hiện có thì lúc đó Mục sư Nguyễn Anh Tài và Mục sư Nguyễn Hoài Đức đang có mặt tại Việt Nam tham dự Lễ Kỷ Niệm 90 năm Tin Lành đến Việt Nam và Cung Hiến Nhà Thờ mới Đà Nẵng (2001). Chúng tôi hối ý và mượn số tiền \$10,000 Mỹ kim của một tín hữu ở Việt Nam, và trao tận tay cố Mục sư Hội Trưởng Phạm Xuân Thiều. Và khi biết Ban Trị Sự Tổng Liên Hội có cần một xe hơi di chuyển, Giáo Hạt cùng với Hội Truyền Giáo C&MA giúp mỗi bên phân nửa để mua một xe hơi mới mà Ban Trị Sự Tổng Liên hiện đang sử dụng. Dĩ nhiên, tôi không thể kể rõ tất cả mối quan tâm và lòng thương yêu Hội Thánh quê hương tại đây. Tại sao tôi con Chúa tại Hoa Kỳ có thể làm được điều đó? Câu trả lời rất đơn giản: Vì Giáo Hạt ý thức đây là sự ký thác của Chúa cho mình đối với tôi con Chúa tại quê nhà dù Hội Thánh Việt Nam có người lãnh đạo (Tổng Liên Hội) hay không. Lịch sử đã chứng minh điều đó.

e) **Còn sinh hoạt Thánh Kinh Thần Học Viện** đối với Việt Nam tôi tin tôi con Chúa đều rõ, nhất là Mục sư Nha và Mục sư NC Nhiệm đều đã dự phần. Vừa khi được thành lập là Ban Điều Hành Viện đã chấp thuận thực hiện việc đào tạo người hầu việc Chúa cho Hội thánh Việt Nam vì Thần Học Viện Nha Trang không hoạt động trong suốt hơn 20 năm qua. Thánh Kinh Thần Học Viện Hoa Kỳ bắt đầu bước đi cách nhẹ nhàng, dở dăm chọn số sinh viên 15, 20 cần trau giồi thêm Lời Chúa, mở các Khóa học dành riêng cho người có khả năng và tâm tình phục vụ Chúa tại quê nhà. Dù chi phí khá lớn, nhờ Chúa ơn tiếp trợ, số sinh viên tốt nghiệp được 34 người trong hai kỳ Lễ Tốt nghiệp tại chi nhánh Bangkok. Hiện đang còn hai lớp đang học dở dang. Tất cả các

sinh viên Việt Nam đến Bangkok, từ trước đến nay, được TKTHV của Giáo Hạt cấp học bổng toàn phần để theo học từ vài tuần, có khi kéo dài được một tháng. Sau đó, chúng tôi nghĩ đến các Mục sư Truyền Đạo có khả năng và thiện chí đến tham dự các khóa trên. Học bổng này bao gồm vé máy bay khứ hồi, tiền xe trong nước, lệ phí phi trường, tiền khách sạn và tiền ăn tiêu mỗi ngày đều do ngân quỹ TKTHV đài thọ. Tôi xin nói rõ chi tiết để thấy tấm lòng lo nghĩ đến Hội thánh Việt Nam như thế nào. Ngoài ra, có hàng ngàn học viên học Lời Chúa qua Chương Trình Giáo Dục Thần Học Mở Rộng mà ngày nay đang dự phần phục vụ hiệu quả, đắc lực khắp nơi trong nước. Dù ai đó muốn phủ nhận công trình này di nữa thì Đức Chúa Trời biết là đủ. Tuy nhiên, để ví sánh như Mục sư Nha cho mình lo nghĩ đến quê hương như các nhà lãnh đạo lừng danh giải phóng dân Y-sơ-ra-ên thì thật tình không ai trong chúng tôi dám nghĩ đến.

Tóm lại Ông Mục sư Trần Trọng Nha đã vượt quyền hạn của một chức viên của Thánh Kinh Thần Học Viện. Ông tự ý tiếp xúc đối ngoại là công việc phải được Ban Chấp Giáo Hạt ủy nhiệm. Ông dành cho mình các nỗ lực và công lao của tôi con Chúa trong Giáo Hạt và Thánh Kinh Thần Học Viện đối với quê hương trong suốt thời gian qua. Ông tạo sự hiểu lầm và căng thẳng trong việc đối ngoại của Giáo Hạt. Cụ thể khi Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường từ chối mặc áo lê và lời mời ngồi hàng ghế danh dự trên tòa giảng trong buổi Lễ Tốt Nghiệp của Thánh Kinh Thần Học Viện tại Hội Đồng lần thứ 30 và Mục Sư Nha đã lặp lại lời của Mục sư Thái Phước Trường: “Không có chiếc áo nào xứng đáng với tôi cả và trên tòa giảng cũng không xứng đáng cho tôi ngồi nữa nên ông không lên tòa giảng”. Đến hôm nay tôi cũng không hiểu câu nói đó đến từ đâu? Nếu Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường phát ngôn như vậy thì chúng tôi xin hết ý kiến...phải chăng câu nói ấy nhằm tạo nghi ngờ, và gây ly gián giữa Giáo Hạt Việt Nam và Tổng Liên Hội?

Đây là một số nguyên do chính đưa đến việc chấm dứt nhiệm vụ của Mục sư Trần Trọng Nha tại TKTHV. Nếu Mục sư Nha có ý đổi ngại với các dữ liệu trong thư này, tôi sẽ tìm thì giờ để ông có thể gặp Ban Chấp Hành Giáo Hạt.

Cám ơn sự theo dõi của tất cả con Chúa và xin cầu nguyện cho nhau trong chức vụ nhiều thách thức trong thời kỳ cuối rốt này (2Timôthê 3:1-5).

Chân thành,

Mục sư Nguyễn Anh Tài, GHT

Cc.

* Ban Chấp Hành Giáo Hạt

* Các Mục sư thuộc Giáo Hạt

* Sinh viên THV

* Các chi nhánh TKTHV,

* Một số Thư Ký Hội Thánh.

* Đại diện Hội Thánh các nước.

* Bản Anh ngữ: To related individuals.