

Sydney, ngày 12 tháng 10 năm 2007

Kính gửi:

Mục sư Giáo Hạt Trưởng,
Và Ban Chấp Hành Giáo Hạt,
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Kính thưa Mục sư Giáo Hạt Trưởng và Ban Chấp Hành Giáo Hạt,

Trước hết, tôi kính lời chào thăm Mục sư Giáo Hạt Trưởng và Ban Chấp Hành Giáo Hạt trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Jesus.

Kế tiếp, tôi xin được trình bày ý kiến của mình liên quan đến bức thư mà Mục sư Giáo Hạt Trưởng viết về Mục sư Trần Trọng Nha gửi đến nhiều người, trong đó có tôi. Nói chung, tôi cảm thấy đáng tiếc là bức thư đã được viết và đã được gửi ra khắp nơi, gây cho tôi “hoang mang” và thất vọng. Tôi xin được trình bày ý kiến mình như sau:

1. Đối với tôi, câu viết của Mục sư Giáo Hạt Trưởng: “*Nhiệm kỳ của Mục sư Nha phục vụ HT Long Beach còn đến 1/08 chúng tôi chưa đề cập đến*” như là một lời đe doạ, mà tôi nghĩ, Mục sư Giáo Hạt Trưởng không nên viết.
2. Mục sư Giáo Hạt Trưởng trình bày về việc Mục sư Trần Trọng Nha rời khỏi chức vụ Giám Đốc Học Vụ, Thánh Kinh Thần Học Viện như sau: “*Thay đổi chức vụ và nhiệm sở là việc bình thường trong tổ chức Giáo Hạt và cũng như các lãnh vực của đời sống... Nhiệm kỳ Giám Đốc Học Vụ của TKTHV ông đã chấm dứt theo Biên bản số 3/2004/154... Phục vụ trong Cơ quan cũng vậy, khi không được vị Trưởng Cơ quan đề nghị tiếp tục thì sự thay đổi nhiệm sở sẽ xảy ra. Đây là trường hợp của Mục sư Nha tại Thánh Kinh Thần Học Viện.*” Lời trình bày này dường như cho thấy Giáo Hạt và Thánh Kinh Thần Học Viện là “công ty”, chứ không phải là Hội Thánh và cơ quan của Hội Thánh.
3. Vấn đề liên quan đến Mục sư Trần Trọng Nha giúp đỡ Hội Thánh tại Việt Nam đã được Mục sư Giáo Hạt Trưởng dùng những từ ngữ “*đi đêm*”, “*cướp công đầu*” (của Giáo Hạt) gây cho tôi cảm nhận mình đang đọc một bài bình luận chính trị. Hơn thế nữa, nếu như vậy động cơ giúp đỡ của Giáo Hạt không phản ánh tinh thần lời dạy của Chúa Cứu Thế Jesus được ghi trong Mathios 6:2-4 mà tôi đang học với con dân Chúa tại đây. Đang khi đó, tôi tin chắc rằng dầu có làm gì đi chăng nữa Mục sư Trần Trọng Nha không thể thay đổi được sự ghi nhận của con dân Chúa và chính Ngài về sự giúp đỡ của Giáo Hạt đối với Hội Thánh tại Việt Nam.

4. Khi Mục sư Giáo Hạt Trưởng dùng những câu như “... *nhân tình trạng các vị lãnh đạo Giáo Hội tại Hoa Kỳ và Việt Nam mới nhậm chức vụ*”, và “*Các vị lãnh đạo Giáo Hội mới nhậm chức chưa hiểu rõ lịch sử dân tị nạn và văn hoá Việt Nam nên không ngần ngại nghe theo....*”, tôi nghĩ những câu này sẽ xúc phạm và tạo thêm sự bất hoà với cấp lãnh đạo khác cách không cần thiết.
5. Khi ghi lại câu nói của Mục sư Hội Trưởng Thái Phước Trưởng trong Lễ Tốt Nghiệp của Thánh Kinh Thần Học Viện tại Hội Đồng lần thứ 30, được Mục sư Trần Trọng Nha lập lại, và lời nhận định của Mục sư Giáo Hạt Trưởng là “*hết ý kiến*”, tôi thật sự không hiểu được toàn câu chuyện; nhưng tôi cảm nhận Mục sư Giáo Hạt Trưởng đã không giải quyết vấn đề theo Mathiơ 18: mà tạo nan đề đó thêm trầm trọng.
6. Tháng 9/2006 nhân dịp Mục sư Phó Hội Trưởng C.&M.A. Hoa Kỳ, John Soper (cũng là người dạy tôi tại Thần Học Viện Canberra) cùng một Mục sư cộng sự với ông đến Úc, tôi có dịp trình bày một vấn đề mà tôi được nghe biết. Vấn đề đó như sau: Tổng Liên Hội tại Việt Nam tỏ ra bất bình với Tổng Hội C.&M.A. Hoa Kỳ vì thiếu sự tiếp xúc như họ mong đợi. Các lần tiếp xúc giữa Tổng Hội C.&M.A. Hoa Kỳ và Tổng Liên Hội tại Việt Nam do Mục sư Giáo Hạt Trưởng sắp xếp quá ngắn, có tính cách chiếu lệ. Dường như Mục sư Giáo Hạt Trưởng đã không hoàn thành công tác mà Tổng Hội C.&M.A. Hoa Kỳ giao phó, và vô tình tạo vài hiểu lầm đáng tiếc. Tôi xin Mục sư Phó Hội Trưởng John Soper và Mục sư cộng sự của ông tìm hiểu cũng như giải quyết vấn đề mối liên hệ giữa Tổng Hội C.&M.A. Hoa Kỳ, Tổng Liên Hội tại Việt Nam và Giáo Hạt Việt Nam tại Hoa Kỳ được tốt đẹp. Tôi tin là mối liên hệ giữa Tổng Hội C.&M.A. Hoa Kỳ và Tổng Liên Hội tại Việt Nam đang rất tốt đẹp; nhưng rất tiếc mối liên hệ giữa Giáo Hạt Việt Nam với Tổng Hội C.&M.A. Hoa Kỳ và Tổng Liên Hội tại Việt Nam có thể không tốt đẹp như mong ước.

Tôi không biết ai có thể hàn gắn được những “đỗ vỡ” đang xảy ra liên hệ đến sự việc giữa Mục sư Giáo Hạt Trưởng và Mục sư Trần Trọng Nha, trong đó có sự “đỗ vỡ” trong lòng của con dân Chúa khắp nơi. Tôi chỉ biết cầu xin Chúa cho những người lãnh đạo giáo hội, nhất là người Việt thuộc Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp trên khắp thế giới, có thể hợp tác với nhau thi hành Đại Mạng Linh của Ngài.

Em-ma-nu-ên,

Mục sư Đoàn Trung Chánh
Chủ tịch Ủy Ban Điều Hợp các HTTLVN/CMA tại Úc.